

Hallo DDT

Tata Tarara!

26 buspakkers waaronder 10 Dorstige Torenaars (= wat er overbleef van de oorspronkelijk 18 ingeschrevenen – jammer!) stapten zaterdag 20 januari op de Lauwersbus richting Amsterdam.



Nog even de controle passeren met onze QR-code en we konden naar het evenement. Een grote sporthal met veel schakers en nog veel meer kijkers.

Achteraan in de zaal zaten de slimmeriken achter een plexi wand. Vóór die wand veel volk, waar we al snel op uitgekeken waren. We keken even naar een partij tussen Dardha en Niemann maar begrepen er niets van. Ze speelden dan ook remise na wat offers links en rechts.



De vrienden van Schaakkring Oude God hadden een buskwis voorbereid. Weetjes over schaken, Schaakkring Oude God, De Dorstige Toren en het Tata Steel Toernooi kwamen aan bod. Het duo Bram-Stoffel behaalde hierbij de 6^{de} plaats en Lars-Patrick de 4^{de}.

Na 2 uur karren was het tijd om de dames af te zetten aan het station van Amsterdam. Chris, Chris, Gerda, Herlinde en Jenny doken onmiddellijk de stad in.

Een half uurtje later arriveerden we met de rest in Wijk-aan-Zee. Aan de geparkeerde auto's te zien was daar duidelijk iets te doen.





Dan maar op zoek naar de plaatsen waar we de live-analyses konden volgen. Dat was er blijkbaar maar één. In café De Zon stond een Nederlandse grootmeester uitleg te geven aan een groot scherm met daarvoor 30 meter volk. Niet echt adembenemend ... of net wel.

Niet getreurd! Lars had een tip gekregen van een oud-studiegenoot die hij daar tegenkwam en even later hadden we plaats gevonden in Café Het Boegbeeld. Daar kon je online een analyse volgen, maar er stonden ook schaakborden op de tafeltjes en ze hadden er lekker bier.

Alle voorwaarden waren dus vervuld om een quatre-mains te spelen. Het duo Stoffel-Patrick was de morele winnaar met een remise tegen Lars-Luc.



Ondertussen kregen we foto's van de dames doorgestuurd, waaruit bleek dat zij ook niet hadden stilgezeten. Ze waren eerst energie gaan opdoen in Grand Café 1884 en bekeken daar welk deel van Amsterdam ze onveilig wilden maken.



Daarna stevenden ze eensgezind met de gids *Time to Momo* in de hand richting centrum. Ze genoten van een wandeling door een mooi deel van de stad met heel wat bezienswaardigheden. De vijf dames die een perfect team vormden, vonden heel gemakkelijk de weg naar de Dam. Toen ze klaar waren de buurt daar te bewonderen, was het bijna donker.

Tijd om het mooie winkelcentrum *De Bijenkorf* binnen te gaan. De koopjes van al die exclusieve merken konden hen niet bekoren en ze besloten om al te gaan aperitieven in de *Brakke Grond* en te genieten van de rust vooraleer het schaakminnend deel van het gezelschap er aankwam.



Dat gezelschap zat ondertussen op de bus, onderweg naar het Vlaams Cultureel Centrum *De Brakke Grond*, waar we konden kiezen tussen iets vegetarisch, iets veganistisch en stoofvlees met Vlaamse frietjes. Eén keer raden wat de meesten aten? Toch een minpuntje voor het Vlaams Cultureel Centrum. Ze hebben er geen trappist van Westmalle!

Tegen middernacht stonden we terug op de P&R in Kontich, waar sommigen onder ons beslisten om nog een addendum aan de dag te breien in een of andere kroeg.

Met de woorden “voor herhaling vatbaar” namen de dames en heren van elkaar afscheid!

Veel dank aan de vrienden van Schaakkring Oude God en in het bijzonder aan Jan, Pascal en Rudy.

Blij dat we erbij konden zijn.

